

- héb of bén jij een vriend(in)?

Wie kan het langst onder water blijven? Dat vond ik vroeger een leuk spelletje in het zwembad. Veel langer dan een halve minuut hield ik het niet vol. Logisch, want een mens kan nu eenmaal niet zonder zuurstof. Zuurstof is absoluut levensnoodzakelijk. Zonder zuurstof ga je dood. Weet je waar een mens ook niet zonder kan? Zonder liefde! Vandaar dat je daarover in de bijbel ook zoveel leest. Liefde is de zuurstof van het christen-zijn. Onmisbaar! God zelf is liefde. En het grote gebod is: 'God liefhebben boven alles en je naaste als jezelf.' En er staat ook: 'Geloof, hoop en liefde, maar de meesten van deze is de liefde.'

I Johannes 4:16

Mattheüs 22:37-40
I Korintiërs
13:13

geven

Nu is het met liefde zo dat je haar kunt ontvangen en je kunt haar weggeven. We ontvangen elke dag liefde van God. En we geven elke dag liefde weg aan elkaar. Over dat eerste maak ik me geen zorgen. Ik weet gewoon zeker dat jij liefde van God ontvangt. Hij houdt van ieder mens en ook van jou. Maar hoe zit het met dat tweede? Liefde weggeven?

doen

Liefde is in de bijbel niet zozeer een romantisch gevoel. Het heeft vooral te maken met doen. Het gaat via je hart naar je handen! En iets doen kost altijd tijd. In mijn studententijd leidde ik een bijbelkring. En één van de jongens die daarop zat, zei altijd dat hij geen tijd had. Dan weer kwam hij te laat, dan weer had hij niets voorbereid, en als hij binnenkwam lag het hem voor in de mond: 'Sorry, maar ik heb geen tijd gehad, ik heb het zo druk.' Tot hij op een goede dag verliefd werd. Opeens had hij tijd om drie, soms vier keer in de week zijn vriendin op te zoeken. Waarom had hij toen wel tijd? Dat was nu liefde!

een fabel

Liefde is: tijd voor elkaar hebben. Liefde is ook: voor elkaar instaan. Hoe het niet moet vertelt een oude fabel. Twee vrienden waren aan het wandelen in het bos. Opeens zagen ze een enorme beer voor zich

opdoemen. Zonder zich te bedenken klom de ene vriend zo snel hij kon in een hoge dennenboom. De andere vriend die niet klimmen kon zag maar één oplossing. Hij ging plat op de grond liggen en deed net of hij dood was. Hij had wel eens gelezen dat beren alleen belangstelling voor levenden hebben. De beer kwam naar hem toe en besnuffelde hem van top tot teen. De man bewoog niet, zelfs niet toen hij de adem van de beer in zijn gezicht voelde. De beer dacht inderdaad dat hij dood was en liep even later weg. Toen klom de eerste vriend uit zijn dennenboom en vroeg aan de tweede: 'Wat fluisterde die beer jou in je oor?' 'Hij gaf me een goede raad', was het antwoord. 'Hij zei me dat ik nooit meer moest gaan wandelen met een vriend die mij in de steek laat!' Moraal: vrienden hebben, dat willen we allemaal. Maar willen we ook een vriend zijn?

Door denken

Hoe kun je vandaag voor iemand een vriend zijn?

kern tekst

'Kinderen, we moeten niet liefhebben met mooie woorden, maar waarachtig liefhebben, met daden.'
- I Johannes 3:18

Gebed

Here God, ik dank U dat ik vrienden en vriendinnen heb. Help me voor hen een trouwe vriend(in) te zijn. Geef dat ze op mij kunnen rekenen. Ik bid u voor mijn vrienden dat ze gelukkig mogen zijn, en ook dat ze zullen groeien in hun geloof in U. Amen.

Bijbelrooster week 36

zondag	I Johannes 3:11-18	Liefde is geen woorden maar daden
maandag	Prediker 4:7-12	Liefde is elkaar helpen
dinsdag	Johannes 13:12-17	Liefde is elkaar dienen
woensdag	Efeziërs 4:25-32	Liefde is elkaar vergeven
donderdag	Romeinen 15:7-13	Liefde is elkaar aanvaarden
vrijdag	Hooglied 4	Liefde is elkaar bezingen
zaterdag	I Korintiërs 13	Echte liefde overleef: alles

