

Jozef vertelt aan zijn broers wie hij is

Genesis 45:1-24

STAP



Jozef zei tegen zijn broers: 'En jullie moeten ook niet boos op jezelf zijn, omdat jullie mij verkocht hebben. Want God heeft mij hierheen gestuurd.' Genesis 45:5



PAARDE
Jozef

Ouders: Rachel en Jakob
Broers: Ruben, Simeon, Levi, Juda, Issachar, Zebulon, Gad, Aser, Dan, Nafthali en Benjamin.
Zus: Dina.

Werk: eerst paast Jozef samen met zijn broers op de schapen en de geiten, later wordt hij de op één na belangrijkste man van Egypte.

'Iedereen de zaal uit!' roept Jozef. 'Iedereen weg!' De bewakers en dienaren gaan weg uit de paleiszaal. Ze doen de deuren dicht. En dan is Jozef eindelijk alleen met zijn elf broers. Hij begint heel hard te huilen.

'Ik ben het,' roept hij,

'Ik ben Jozef!

Leeft papa nog?'

Het wordt stil in de zaal.

De broers zien het nu pas.

Die man is hun broer.

Hun broer Jozef, tegen wie ze zo gemeen zijn geweest. Die ze in een put hebben gegooid en hebben verkocht. Hij leeft nog! En hij is één van de machtigste mannen van Egypte. Wat zal hij nu met hen doen?

'Kom toch dichterbij,' zegt Jozef. Jullie hoeven niet bang te zijn. God wilde dat het zo zou gaan. Hij zorgde ervoor dat ik in Egypte terecht kwam, zodat ik jullie kon redden. Er is honger in jullie land, toch? En dat gaat nog heel lang duren. Maar ik kan jullie helpen.

Ga terug naar Kanaän en zeg tegen papa dat ik nog leef. Haal hem op, en jullie vrouwen en kinderen ook. Jullie mogen allemaal hier komen wonen. Jongens, waarom zeggen jullie niets? Jullie zien toch wel dat ik het ben? Benjamin, jij herkent me toch wel?'

Jozef doet een stap naar voren. Hij omhelst zijn



broer Benjamin, voor het eerst in al die jaren. Ze huilen allebei. En dan omhelst Jozef zijn andere broers.

De deur gaat open. Daar komt de farao binnen. Samen met zijn dienaren. 'Zijn dit je broers?' zegt de farao. 'Wat fijn dat ze hier zijn. Jullie komen toch wel hier wonen? Hier is het leven goed. Ik geef jullie wagens mee voor als jullie je vader en je kinderen gaan halen.'

'En ik geef jullie genoeg eten mee,' zegt Jozef.

'Voor onderweg. En kijk eens, hier zijn mooie nieuwe kleren voor jullie allemaal. Ga snel papa halen, jongens. Tot gauw!'



HET LOOPT GOED AF

Eerst gaat het niet goed tussen de broers en Jozef: De broers van Jozef zijn jaloers op hem. Ze gooien Jozef in de put en daarna verkopen ze hem. Jozef komt zelfs in de gevangenis terecht.

Maar het verhaal loopt goed af: Jozef wordt een belangrijke man in Egypte en hij heeft een goed plan als het eten oprakt. En hij is niet meer boos op zijn broers. Aan het eind van het verhaal zijn ze allemaal bij dat ze elkaar weer zien.

Eerst gaat er iets mis, maar dan komt het toch goed. Als je mooi gekleurd papier in stukjes scheurt, lijkt het ook wel of er iets mis gaat. Kun jij iets moois maken van kapot gescheurd papier? Zo komt het toch weer goed!

Zo maak je er iets moois van:
-> Scheur het gekleurde papier in stukjes.

-> Teken iets makkelijk op het witte vel papier. Bijvoorbeeld: een hart of een regenboog.

-> Plak de snippers papier op de tekening. Maak er een mooi kunstwerk van!



Praten

- Doet er weleens iemand gemeen tegen jou? Wat doe jij dan?
- Jozef is niet meer boos op zijn broers. Snap jij dat? Zou jij nog wel boos zijn?

Wat hiervoor gebeurde