

---

slikt gauw zijn woorden in, als hij in de boze ogen van zijn zus kijkt. Straks krijgen ze nog ruzie hier op het plein. Om hen heen beginnen mensen neer te knielen en ook de hele familie van Elisur knielt neer, met het hoofd tot op de grond. Rebekka doet nu gelukkig ook mee, Na een poosje gaan alle mensen staan en begint Ezra voor te lezen. Steeds, als hij een stuk gelezen heeft, legt hij de woorden van God uit. Heel veel mensen beginnen te huilen, als ze de woorden van God horen. Wat zijn ze ongehoorzaam geweest! Ze hebben helemaal niet gedaan wat God zo graag wilde. ‘O God, vergeef ons!’ hoort hij zijn vader zeggen, ‘vergeef ons, vergeef ons, ook ons gezin. We hebben u zoveel verdriet gedaan’. Vader pakt moeder vast en trekt Elisur en Rebekka naar zich toe en gaat verder: ‘O God, vergeef ons, dat we Uw woorden zijn vergeten. Daardoor is er zoveel fout gegaan. “We willen U volgen o God!’ Plotseling klinkt daar de stem van Nehemia de stadhouder: ‘Luister allemaal. Jullie hoeven niet meer te huilen. We mogen nu feestvieren! Voor God is het een Heilige dag, een apart gezette dag! Ga lekkere dingen kopen en breng ook drinken mee. Maak dan eten klaar voor mensen die niets hebben. Kom, we gaan feest vieren!’ Vader en moeder en alle mensen die om hen heen staan drogen hun tranen. Elisur kijkt nog een beetje bedremmeld naar zijn ouders. Maar hij ziet dat er een glimlach op vaders gezicht komt. Ook moeder heeft haar tranen gedroogd. ‘Ja, we mogen feestvieren, want God heeft naar ons omgezien. Het is nog niet te laat!’

De volgende dag komen verschillende mannen weer bij elkaar om het Woord van God te bestuderen. Wat ze daar in lezen maakt hen zo blij. Er staat in de boekrollen dat ze feest moeten vieren en zeven dagen in hutten van takken en bladeren moeten wonen’. Daarom maakt ieder op het dak van zijn eigen huis een hut van takken en bladeren. Dat wordt het loofhuttenfeest genoemd. Ook de familie van Elisur gaat op stap. Ze zoeken voldoende takken om een mooie hut te bouwen. O, wat geniet die Elisur. Samen met zijn vader en moeder en natuurlijk ook zijn zus, een hut bouwen! Maar hij geniet ook van alle woorden van God, waar de mannen over praten. Hij is zo blij dat zijn vader en moeder hem dit allemaal vertellen. Als hij later groot is... nou, dan weet Elisur het wel. Dan zal hij ook zijn kinderen vertellen van de Here God!

**Wat moet ik doen?**

Zoek de tekst op in je Bijbel. Schrijf op iedere regel hoe God het wil.



**OUDERS**

---

---

---

**BROER OF ZUS**

---

---

---

**GOD**

---

---

---

**ZONDEN,  
VERKEERDE DINGEN**

---

---

---

Strip

Wat moet er in de ballonnetjes staan?

