



Leven bij de Bron – in gesprek in de kringen

Jaarthema Kandelaarkerk 'Eenheid en diversiteit'

Al geruime tijd vinden er maatschappelijke ontwikkelingen en kantelingen plaats die ook het kerk-zijn beïnvloeden. Door onder andere de coronacrisis zijn deze veranderingen extra zichtbaar geworden en versterkt. Twintigers haakten bijvoorbeeld massaal af op streamen, terwijl de kerken trots waren op de nieuwe apparatuur. Wat eerder lastig was is nu uitvergroet. Daarnaast is er verwarring: wat willen we nu? Wie komt er terug? Wie zijn weggegaan, wie blijven thuis?

De vraag die zich aandient is: wie wil je zijn als christen, als gemeente? Wat neem je mee in je koffer, op weg naar de toekomst? Wie zijn we echt? Jan Rotmans benoemt het huidige tijdperk zo: *“We leven niet in een tijd van verandering, maar we leven in een verandering van tijdperk.”* Barsten kunnen zomaar breuklijnen worden die generaties en groepen van elkaar scheiden. Moeten we dan alleen maar vaststellen: dit was het dan... ?

Betekenis van gemeente-zijn

Gemeente-zijn betekent: je bent van de Heer. Je bent één in Hem. Dat zegt de Bijbel. Dat ervaren we als we samenkomen en avondmaal vieren. Tegelijk betekent die eenheid niet dat we vanzelfsprekend over alles dezelfde mening hebben. Denk bijvoorbeeld aan de gesprekken over de invulling van de zondag en over relatievorming in het gemeenteproject BELOVED. Als je met elkaar spreekt over dit soort thema's blijkt er naast eenheid ook veel diversiteit te zijn. Wat betekent dit voor ons; voor nu en de toekomst? Hoe luister je naar de Bijbel en naar elkaar? Wat is de roeping voor de gemeente? Is er helderheid nodig - duidelijke kaders? Is het juist goed om elkaar de ruimte te geven? Welke weg wijst de Heer? Over die vragen willen we dit jaar het gesprek voeren.

Graag willen we in onze gesprekken de vernieuwende kracht van Gods levende woord als uitgangspunt nemen, doe(t) u/jij mee? Laten we met elkaar bidden om de leiding door de Geest!

Bijbelstudie

Luister in de kring eerst samen naar wat God zegt in de Bijbel. Suggesties:

- 1 Korintiërs 12 (gemeente als lichaam),
- Galaten 2 (onigheid en eenheid),
- Efeze 4 (eenheid en vele gaven),
- Jozua 22 (dreigend conflict en uiteindelijke vrede)
- Romeinen 14 (oordeel elkaar niet).

Vragen die je hierbij mee kunt nemen:

- Wat raakt jou in dit gedeelte? Waarom?
- Helpt deze tekst jou bij het thema eenheid en diversiteit in onze gemeente?
Zo ja hoe?
- Wat neem jij hieruit mee in je eigen leven? In houding, gesprek en in gebed?

In gesprek met elkaar, ronde 1

Beantwoord voor jezelf de volgende 3 vragen. Bespreek ze daarna met elkaar in de kring.

1. Waar komen we vandaan?
Hoe waren we de laatste jaren als kerk? Wat typeert 'onze' kerk (Kandelaar/vrijgemaakt gereformeerd)? (noem 5 dingen voor jezelf en bespreek die samen)
2. Waar gaan we naar toe?
Wat merken we aan veranderingen, wat zien we met elkaar aankomen? Wat zijn de uitdagingen en ontwikkelingen? (noem elk 5 dingen voor jezelf en bespreek die samen)
3. Waar staan we nu?
Welke conclusies trekken jullie samen uit de voorgaande punten?

Leven bij de Bron

Remmelt Meijer heeft samen met Peter Wierenga in het boek 'Herkerken' de belangrijkste uitdagingen voor de kerk van vandaag onder de loep genomen. Aan de hand van scherpe vragen, theologische doordenking en praktijkverhalen trekken de auteurs lijnen naar een toekomst waarin kerken in beweging blijven en op zoek gaan naar een bijbelse en duurzame vorm van kerk-zijn.

Denken vanuit kaders

Als we terug kijken in de geschiedenis van de gereformeerde kerken vrijgemaakt, dan zien we een kerkverband dat duidelijke kaders had.

We maakten afspraken en dat zorgde voor saamhorigheid, gaf helderheid en structuur.

We waren duidelijk in onze standpunten over b.v. 'de vrouw in het ambt', zondagsbesteding, kerkgrenzen.

We hadden duidelijke kaders en heldere afspraken. De kaders werden steeds weer opnieuw en steviger benoemd en aangevuld (zie figuur 1). De lijn van wat binnen en buiten hoorde werd verlegd, de lijn werd steeds dikker en steviger. Het model is daarmee ingewikkeld. We 'vinden' ook steeds overall wat van. Meningen over homofilie of samenwonen lopen uiteen. De vraag die nu op ons afkomt is: hoe ga je om met die diversiteit in de gemeente?



Figuur 1

In gesprek met elkaar Ronde 2

1. Waar in de gemeente merk je dat er vanuit 'kaders' vooral gedacht en gewerkt wordt? Hoe ervaar je dat: wanneer is het positief, wanneer niet?
2. Heb je een concreet voorbeeld dat 'hekjes' een belemmering zijn in deze tijd van kerk na corona en veranderingen?

Leven vanuit de Bron



Een andere manier van kerk-zijn is denken en leven vanuit de bron. Daarbij benoem je de kern/bron die zelf niet ter discussie staat. We zijn allemaal in beweging in de richting van de bron die Christus is.

De vraag die je daarbij steeds stelt is: hoe kunnen we met elkaar zo bewegen dat we de aandacht op de kern gericht houden (zie figuur 2)? Hoe doen we dat op dit moment in onze kerk?

Als de kern heel duidelijk is, helpt dat om de gesprekken over allerlei onderwerpen te blijven voeren. Soms gaat dat vanzelf. Soms valt dat tegen. Maar het is essentieel om dit gesprek met elkaar aan te blijven gaan. Het is een opdracht die de Heer geeft. God geeft onszelf daarvoor handvatten in Joh 13:35 *'Aan de onderlinge liefde zullen de mensen zien dat jullie mijn leerlingen zijn'*. Het kan veel kosten om dat vol te houden, maar ook veel opleveren. Oefenen in onderlinge liefde.

In gesprek met elkaar Ronde 3

1. Wat is het 'centrum' of het 'grote waarom' van jouw gemeente: waarom ben je kerk in Dordrecht en waarom wil jij daarbij betrokken blijven?
2. (Hoe) kan het denken vanuit een centrale bron de gemeente meer verbinden met andere mensen om je heen? Hoe kan het helpen bij wijkgericht kerk zijn?
3. (Hoe) kan het denken vanuit een centrale bron jou helpen bij gesprekken in je gezin als partners, ouders van (opgroeïende) kinderen, volwassen kinderen?

Aanvullend studiemateriaal

Bekijk de toerustingsavond in de Kandelaarkerk van 12 oktober j.l., verzorgd door Rimmelt Meyer op ons [Youtube kanaal](#).

Lees / luister de preek met gespreksvragen van 11 september j.l., de startzondag van het jaarthema over [over Efeze 4](#).

Herkerken, de toekomst van geloofsgemeenschappen.

Auteurs Rimmelt Meijer & Peter Wierenga, uitgeverij de Vuurbaak. Zie ook de bijlage bij dit studiemateriaal de pagina's 125 tot 135 uit dit boek.

Samen jong, kernwaarden van een kerk met alle generaties.

Auteurs: Sabine van der Heijden e.a., uitgeverij KokBoekencentrum.