



Trouwen in de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt in Dordrecht

Trouwen in de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt in Dordrecht

Gefeliciteerd! Jullie willen samen verder gaan in jullie leven. Jullie kiezen ervoor om publiek 'ja' tegen elkaar te zeggen: in het stadhuis, voor God en zijn gemeente. Dat is in onze wereld tegendraads. Extra reden voor een feest omdat je Gods aanwijzingen vooropzet. Een mooie start van je samenzijn! Graag vieren we jullie nieuwe begin in een eredienst waarin we samen met jullie de HEER aanbidden. Jullie mogen in Zijn naam beginnen en zijn zegen ontvangen.

Om een en ander goed te laten verlopen, hebben we in deze brochure een paar dingen op een rijtje gezet. Lees deze brochure goed door met elkaar. Het zou jammer zijn als een van de mooiste dagen van je leven op wat voor manier dan ook anders verloopt dan je graag had gewild.

Deze brochure gaat uit van de situatie dat jullie beiden belijdende leden zijn van een orthodox protestante kerk. Dat is geen voorwaarde die een bepaald 'regeltje' weergeeft; we vinden het heel belangrijk dat je beiden Christus wil volgen in je huwelijk en dat je één bent in het concreet dienen van Hem. Mogelijk is jullie situatie anders. Een van twee gelooft bijvoorbeeld niet. Of een van twee is lid van een andere kerk. In dat geval willen we graag met jullie het gesprek aangaan. Neem, als je dat nog niet gedaan hebt, daarover contact op met je ouderling.

We wensen jullie een goede voorbereiding op je relatie; en als je daadwerkelijk 'ja' zegt tegen elkaar: Gods onmisbare zegen.

De kerkenraad van de Gereformeerde Kerk (vrijg.) te Dordrecht

PS 1: bij vragen over of reactie op deze brochure kun je terecht bij je wijkouderling.

PS 2: voor de brochure geldt: wijzigingen voorbehouden. Het is niet helemaal te voorkomen en soms heel waarschijnlijk dat telefoonnummers, e-mailadressen en/of namen in de loop van de tijd veranderen.

Check bij 'geen gehoor' de Gemeentegids of stel je vraag aan een ouderling.

Check ook de bijgewerkte trouwbrochure op onze site www.kerkindordt.nl.



Inhoud trouwbrochure

1. Jullie relatie begint met....(5)
2. Wie, wat, waar en hoe (9)
3. De eredienst (13)
4. Uitgeleide (18)



1. Jullie relatie begint met...

Deze brochure willen we niet beginnen met: bel x, regel y, zorg dat z voor elkaar is! Niet dat dat onbelangrijk is. Verderop zetten we al die dingen op een rij (misschien had je gelijk al naar dat soort lijstjes gezocht in deze brochure ☺; lees toch eerst dit onderstaande door).

Jullie huwelijk begint met een publieke belofte van trouw voor het leven.

Het huwelijk is geen uitvinding van mensen, maar een instelling van God.

Die zin ken je mogelijk wel uit het zgn. huwelijksformulier. Dat is niet zomaar een zin of een standaardformule, maar de basis van alles wat we in deze brochure opschrijven.

Want juist dat zorgt ervoor dat je Zijn zegen vraagt over je relatie in een eredienst. En dat je 'ja' tegen elkaar zegt voor God en Zijn gemeente.

Daarom beginnen we hier met die vraag:

1.1 Wat is dat eigenlijk: trouwen in de kerk?

Trouwen in de kerk gaat niet zomaar over een vrij willekeurige plek, met muren en een dak. Want de kerk is niet een gebouw van hout en stenen, maar daarmee duiden we vooral de groep mensen aan die met elkaar de gemeenschap van de kerk vormen. Die samen willen luisteren naar Gods Woord, elkaar herkennen als Zijn kinderen en zo ook naar elkaar omzien.

Trouwen in de kerk betekent wat voor jullie, maar ook iets voor die kerkgemeenschap.

Jullie belofte aan elkaar mag, nee moet gehoord worden door je broers en zussen in de kerk. Zij zijn

om zo te zeggen de getuigen.

Het is dan ook daarom dat je deze dienst viert binnen een redelijke afstand en bij voorkeur in ons eigen kerkgebouw en op een redelijk tijdstip, zodat je iedereen de kans geeft om daarbij aanwezig te zijn. Zodat de gemeente niet alleen op de dag zelf, maar ook in alle (goede èn kwade) dagen daarna om jullie heen staat.

Maar, zoals gezegd, het huwelijk is niet iets van mensen alleen. God voegt twee levens samen tot een unieke levenseenheid.

En als je elkaar trouw belooft, dan is dat niet alleen een belofte aan elkaar, maar ook aan Hem die jullie bij elkaar gebracht heeft.

Dat heeft gevolgen voor de manier waarop we de eredienst vormgeven. Zie daarvoor ook onderdeel 3 van deze brochure.

1.2 En hoe bereid je dat voor?

Dat brengt ons bij het volgende: hoe bereid je je huwelijk voor? Wat betekent dat voor een goede en gezonde start? 'Vroeger' had je als stel misschien een of twee gesprekken met de dominee (die ook de dienst leidde). Misschien ook nog een gesprek met je ouderling. En dat was het dan....

Wat ons betreft is die tijd echt voorbij. Daarvoor hebben we meerdere redenen.

- In onze maatschappij wordt het huwelijk tussen man en vrouw als een van de (vele) opties gezien om een relatie aan te gaan. Vormgeven aan de overtuiging dat de weg die de Heer hierin aanwijst een belofte van trouw voor het leven vereist, is meer dan zomaar aansluiten bij een (oude) traditie.
- Gezien het feit dat huwelijksproblematiek aan onze

kerken bepaald niet voorbijgaat, is je daar samen op voorbereiden geen overbodige luxe. Misschien wel door schade en schande wijs geworden, is er in de kerk de laatste jaren meer aandacht voor een goede huwelijksvoorbereiding.¹ Met o.a. als gevolg dat de (plaatselijke) kerk zich meer bewust is van haar verantwoordelijkheid die ze heeft als stellen aangeven te willen trouwen.

- In aanmerking genomen dat de Heer je 'in lief en leed' met elkaar verbindt, zal een bepaalde investering ten opzichte van elkaar en samen ten opzichte van Hem zeker lonen.

In onze gemeente hebben bovenstaande overwegingen ertoe geleid dat de kerkenraad regelmatig een huwelijkskursus (marriage course) organiseert. Afhankelijk van vraag en beschikbaarheid.

Informeertijdig, en dan bedoelen we echt ongeveer een jaar voor je huwelijk, (voor gegevens: zie 2) bij je wijkouderling naar de mogelijkheden. Zodat ook de organisatie hiervan tijdig kan worden gestart. Deze training is geen zaak van betweterigheid, of van bemoeizucht van de kerk. En misschien zie je er gewoon tegenop om naar zo'n training toe te gaan. De ervaring leert dat stellen positief en enthousiast van zo'n training terugkomen. Iemand zei het na afloop ongeveer zo: "je leert niet om lief te hebben, maar je leert de liefde die je hebt samen meer te ontwikkelen. Je ziet welke valkuilen je hebt, waar je elkaar haast 'automatisch' bereikt en op welke punten er gezamenlijke groeipunten zijn." De kerkenraad heeft het volgende standpunt ten

¹ Kijk bijvoorbeeld naar de website van de Raad van Advies van het Deputaatschap Huwelijk & Echtscheiding, <http://www.huwelijkstoerusting.gkv.nl>

aanzien van stellen die in de kerk willen trouwen:
De kerkenraad gaat ervan uit dat ieder stel dat in de kerk wil trouwen ook een huwelijkstraining heeft gevolgd, of - als een stel net getrouwd is - bereid is die te volgen.

Maar ook buiten de door de eigen gemeente georganiseerde training is er behoorlijk wat aanbod van cursussen en trainingen die je zou kunnen volgen.

1.3 Opzet huwelijkstraining

Een maatschappelijk werker (mw) en een echtpaar uit de gemeente (ep) geven de training. Deze cursus bestaat uit een aantal avonden waarin zowel bijbelse als intermenselijke aspecten aan de orde komen. Denk aan vragen als: wat bedoelt God met het huwelijk en hoe blijf je elkaar trouw (Efeze 5)? Maar net zo goed aan communicatie en de plek van seksualiteit in je relatie. De bijbelse inhoud behandelt een dominee of gemeentelid. Een relatietherapeut bespreekt de intermenselijke aspecten.

Omdat de onderwerpen die bij de training aan bod komen sterk verschillend zijn, zullen de werkvormen dat ook zijn. Sommige onderwerpen lenen zich prima voor een groeps gesprek; andere veel meer voor het gesprek tussen man-vrouw (stel) apart.

Maar 'onze' training is niet heilig. Volg je een andere training, dan gaan we ervan uit dat die soortgelijke elementen bevat.

Kijk bijvoorbeeld voor (andere dan door de eigen kerkenraad aangeboden) huwelijksvoorbereidings-trainingen ook eens op

www.huwelijkstoerusting.gkv.nl of

www.marriagecourse.nl of www.prepairweekend.nl

2. Wie, wat en waar

Dan nu de wie- wat- en hoe-vragen, 2.1 t/m 2.6.

2.1 Huwelijkstraining

Als je trouwplannen hebt of weet dat je wilt gaan trouwen: neem dan eerst contact op met ds. Haak i.v.m. de huwelijkstraining. Omdat we (nog) geen vaste data voor deze training hebben, adviseren we je dit zo vroeg mogelijk te doen. Bij voorkeur minstens een jaar voordat je wilt gaan trouwen. Houd het mededelingenblad of de afkondigingen ook goed in de gaten. Tenzij je elders een training gevonden hebt die net zo goed past.

Contactgegevens: ds. J.M. (Matthijs) Haak
dordtsedominee@kpnmail.nl of 078 645 59 95. Of informeer bij je ouderling.

2.2 De scriba

Hoe gaat dat bij ons?

Zodra je zeker weet wanneer je gaat trouwen, en absoluut vóórdat je kaarten gaat versturen: neem contact op met de scriba van de gemeente waarvan je lid bent. De scriba zwengelt veel dingen aan. Bijvoorbeeld: de (verplichte) afkondigingen, het contact onderhouden met een eventuele andere gemeente waar één van jullie misschien lid is, en het opnemen van de dienst in het mededelingenblad. Ook moet hij/zij erop toezien dat de huwelijksbijbel – die ontvang je namelijk als geschenk van de kerkenraad – aanwezig is.

Je meldt je hiervoor bij A.T. (Aaike) Kamsteeg, 078 616 06 15 of 06 2000 3179,
scriba.gkv@kerkindordt.nl

2.3 Je wijkouderling

Mogelijk weet hij/zij al(lang) van je plannen, maar neem even contact met hem/haar op zodat hij met jullie kan meeleven en een deel van de voorbereiding op jullie huwelijk vorm kan geven.

2.4 De koster, Commissie van beheer

Er wordt druk gebruik gemaakt van het kerkgebouw. Wees dus op tijd met het bespreken van het kerkgebouw. De kerkenraad gaat ervan uit dat hij de diensten belegt in de eigen Kandelaarkerk.

Bel voor de Kandelaarkerk de koster J.W. (Jan-Willem) de Jonge, 06 5351 0693 of janwillemenmarieke@gmail.com.

Andere locatie (dan eigen kerk)?

Soms geven stellen er de voorkeur aan dat de dienst op een andere locatie plaatsvindt. Lees het onderstaande goed door om na te gaan wat de (on)mogelijkheden zijn.

- In Dordrecht (of de nabije omgeving). Het gaat om een kerkdienst van de kerk van Dordrecht. Daarom wordt die dienst belegd in of vlakbij Dordrecht, zodat de afstand en het tijdstip het gemeenteleden niet moeilijk maakt om de kerkdienst bij te wonen.
- Eigen verantwoordelijkheid. Check of datgene wat jullie willen ook kan. Denk daarbij aan beschikbaarheid van het gebouw, de muzikant(en) e.d.
Kortom: let erop dat het in dit geval ook helemaal jullie verantwoordelijkheid is om te zorgen dat alles wat betreft de locatie goed geregeld is. Ook de kosten (gebouw, organist e.d.) zijn in dit geval voor jullie rekening.

2.5 De predikant/voorganger

De kerkenraad is de eerstverantwoordelijke als het gaat om de vraag wie er voorgaat in de dienst. De kerkenraad zal daarbij in principe naar de eigen gemeentepredikant kijken. Houd met het volgende rekening:

'Eigen' predikant

Neem ver van tevoren contact op met de gemeentepredikant:

ds. J.M. (Matthijs) Haak: dordtsedominee@kpnmail.nl
of 078 645 59 95

om te informeren naar zijn beschikbaarheid. Je kunt ervan uitgaan dat de voorganger positief op je verzoek in zal gaan maar door andere verplichtingen en/of zaken als studieverlof, preekschema's en vakantie is dit niet helemaal vanzelfsprekend.

'Andere' predikant

Als je graag een andere dan de eigen gemeentepredikant als voorganger zou willen hebben, geef dat dan ook aan als je contact opneemt met de scriba (2.2).

Houd in ieder geval met de volgende voorwaarden rekening:

- (1) de predikant is in dienst is bij een van de gemeenten van de GKv.
- (2) de afspraken die binnen de kerk van Dordrecht gemaakt zijn rond trouwdiensten gelden ook voor deze voorganger.
- (3) als Dordrecht niet vacant is, zijn de eventuele (reis)kosten en het honorarium van de voorganger voor jullie rekening.

2.6 Attestatie (indien van toepassing)

Trouwen betekent vaak dat een van beiden kerkelijk verhuist. Let erop dat je je attestatie op tijd hebt geregeld. Het is jammer om een maand of wat na je trouwen nog eens te worden afgekondigd als: 'binnengekomen van...x br./zr. y.....'

Contactpersoon

A.T. (Aaike) Kamsteeg, 078 616 06 15 of 06 2000 3179, kerkelijkbureau@kerkindordt.nl



3 De eredienst.

Trouwen in de kerk betekent: met de gemeente samenkomen voor God. Het is een 'officiële' eredienst onder verantwoordelijkheid



van de kerkenraad. Je belooft elkaar tegenover God en zijn gemeente trouw en mag ook Gods zegen over je levensweg ontvangen. Al deze elementen hebben betekenis voor de planning en invulling van de dienst.

3.1 Locatie, tijdstip en/of dag

Over de locatie ging het al eerder in deze brochure. Omdat het een samenkomst is van de gemeente en om de gemeenteleden in de gelegenheid te stellen die dienst bij te wonen, gaat de kerkenraad ervan uit dat de dienst 's avonds wordt gepland.

Een ander, passend moment voor de huwelijksbevestiging is de zondagse eredienst. Vanuit het oogpunt van samenkomen een prachtig moment. Je zult dan vaak wel veel praktische dingen moeten regelen omdat je het feest over meerdere dagen uitsmeert. Toch willen we deze mogelijkheid graag – en: van harte aanbevolen – onder jullie aandacht brengen.

3.2 De liturgie

Omdat het een eredienst is waarin je huwelijk wordt bevestigd, houden we ons aan kerkelijke afspraken over wat wel en wat niet in een dienst gebeurt.

De voorganger heeft van de kerkenraad de verantwoordelijkheid gekregen voor de invulling van

de dienst. Het is aan hem om, gebruik makend van de orden van dienst die we hebben, de liturgie in te vullen.

- Overleg tijdig met de voorganger als je zelf bepaalde gedachten/wensen over de dienst hebt.
- We gebruiken in de dienst een formulier waarin het Bijbels onderwijs over het huwelijk doorklinkt; bespreek dit ook met de predikant.
- Vaak hebben stellen voorkeur voor bepaalde liederen. Uitgangspunt is de manier waarop we gewend zijn onze zondagse erediensten qua liedkeuze vorm te geven (conform de afspraak die we als kerken onderling hebben gemaakt over het gebruik van liederen in de eredienst). Overleg met de voorganger van de dienst als je bepaalde ideeën hebt op het gebied van muziek, liederen of andere liturgische elementen. De praktijk is vaak dat een en ander in goede harmonie wordt afgestemd.

Als een predikant van 'buitenaf' (2.5) voorgaat of in een situatie dat de gemeente Dordrecht vacant is: neem dan voor de liturgie en/of liedkeuze ook contact op met een van de liturgiecoördinatoren (zie de Gemeentegids).

- Trouwtekst. Als je een trouwtekst hebt, geef die dan ook door aan de voorganger. Hij zal met jullie nagaan of dat ook de tekst voor de verkondiging wordt.
- Schermen: tijdens de dienst wordt in onze kerk de liturgie, liederen, filmpjes en ondersteuning van de verkondiging op schermen in de kerk vertoond. Het is daarom belangrijk daarvoor ook tijdig contact op te nemen met het beamteam (beamteamdordrecht@gmail.com)

3.3 Keuzemogelijkheden

- a. Op een gegeven moment zie je in het formulier dat je ervoor kunt kiezen om 'ja' te zeggen op de huwelijksvragen, óf om de huwelijksbeloften zelf uit te spreken. Wat willen jullie?
- b. Sommige bruidsparen vinden het fijn om de ringen in de kerk uit te wisselen, en dus niet op het stadhuis. Dat kan, maar hoeft natuurlijk niet. Dan wordt op een goed moment de vraag gesteld als: *Geef je deze ring aan ... als teken van blijvende liefde en trouw?*
- c. Het is mogelijk om anderen een rol in de dienst te laten vervullen. Delen van het formulier of Bijbelgedeelten zouden kunnen worden voorgedragen of -gelezen door personen die door jullie uitgekozen zijn. Ook is een muzikale bijdrage, een lied, een gedicht, of iets dergelijks, goed mogelijk. Overleg dat tijdig met de voorganger.
- d. Als de dienst in ons eigen kerkgebouw plaats vindt, moet je voor de muziek contact opnemen met een van de liturgiecoördinatoren. Maar misschien heb je zelf wel een andere begeleider van de zang op het oog. Of een andere begeleiding (piano, band, ensemble). Geef je wensen tijdig aan zodat we een en ander kunnen afstemmen. En houd er rekening mee: ándere locaties hebben vaak weer hun eigen regels!



3.4 De collecte

De diakenen hebben het volgende afgesproken over de collecte bij de erediensten waarin een huwelijk wordt bevestigd.

De collectie tijdens de huwelijksdienst is bestemd voor de diaconie. Met de opbrengst helpen we gemeenteleden met financiële moeite. Zo delen we ook onze financiële gaven met elkaar en proberen we ervoor te zorgen dat niemand tekortkomt.

Ook is het mogelijk te kiezen voor een specifiek doel dat de diaconie al steunt. Dat zijn bijvoorbeeld: stichting Timon, de Voedselbank, India Mission, Dit Koningskind en LPB Media. Neem voor de complete lijst met doelen die wij steunen contact op met je diaken.

3.5 Het liturgieboekje

Als de dienst in ons kerkgebouw plaatsvindt, worden de liturgie en de liederen op de schermen getoond. Mocht je toch een liturgieboekje in elkaar willen zetten of wordt de dienst ergens zonder beamer gehouden, dan kun je de gegevens voor de liturgie op zo'n tijdstip ontvangen, dat je de gelegenheid hebt om op tijd een liturgieboekje in elkaar te zetten. Wat moet er dan in ieder geval instaan (uitgeschreven): liederen, het formulier en Bijbelgedeelte(n).

Laat aan de voorganger weten naar welk adres alles gestuurd kan worden. In overleg met de koster kun je bepalen hoeveel exemplaren nodig zijn.

3.6 Diversen

Denk ook even na over zaken als:

- Hoe kom je de kerk binnen – wordt de bruid door haar vader binnengeleid, staat haar bruidegom daar dan al in vol ornaat te wachten, of zie je het

- anders voor je? (overleg hierover met de koster).
- Het bruidspaar knielt tijdens het gebed en/of het ontvangen van de zegen.
 - Maken van foto's en video's tijdens de dienst is prima. Voorwaarden: de fotograaf vertoont geen paparazzigedrag en maakt geen foto's tijdens het gebed. Ook overigens respecteert hij/zij het karakter van de eredienst: eerbied centraal.



4 Uitgeleide

Zo. En dan nu aan de slag!

Mocht het zo zijn dat bepaalde dingen niet aan bod zijn gekomen in deze brochure, neem dan contact met ons op.

Tot slot: de kerkenraad wenst jullie een goede voorbereidingstijd op je huwelijk, een gezegende eredienst en een gelukkig huwelijk toe.

Met vriendelijke groet,

De kerkenraad van Dordrecht

contact:

predikant Dordrecht: ds. J.M. (Matthijs) Haak

[**dortsedominee@kpnmail.nl**](mailto:dortsedominee@kpnmail.nl)

scriba 2: A.T. (Aaike) Kamsteeg

[**scriba.gkv@kerkindordt.nl**](mailto:scriba.gkv@kerkindordt.nl)

kerkelijk bureau: A.T. (Aaike) Kamsteeg

[**kerkelijkbureau@kerkindordt.nl**](mailto:kerkelijkbureau@kerkindordt.nl)

koster: J.W. (Jan-Willem) de Jonge

[**janwillemenmarieke@gmail.com**](mailto:janwillemenmarieke@gmail.com)

